

† **Roelie Kist (86 jaar)**
weduwe van Alonzo Dijcks

Roelie groeide op in Kerkrade, maar vond in de oorlogsjaren werk op de Abdij van Libosch. Hier kwam zij ook Alonzo tegen die daar eveneens werkte. Zij trouwden en gingen in Heerlen wonen. Omdat Alonzo Pey miste, verhuisden ze naar zijn geboorteplaats, waar hun gezin groeide. Op de Wolfsberg was het leven eenvoudig maar gelukkig. Roelie breidde voor haar kinderen en zorgde dat zij netjes voor de dag konden komen. Zelf besteedde zij een leven lang aandacht aan haar uiterlijk, netjes gekleed, met “blingbling”. Waar ze ook van hield, dat was gezelligheid, met mensen om haar heen. Als een echt familiemens ging ze graag op bezoek. De verhuizing naar de Seringenstraat viel aanvankelijk niet mee. Er volgden zware jaren, toen Alonzo ziek werd en Roelie de volledige zorg op zich nam. Na zijn overlijden nam ze de levensdraad weer op. Het liefst trok ze erop uit, om op een terras een cappuccino te drinken. Dan maakte ze praatjes en vroeg mensen waar ze vandaan kwamen en tot welke familie ze behoorden. Intens genoot ze van de kleinkinderen en achterkleinkinderen. De laatste jaren raakte zij steeds meer aangewezen op de zorgen van zoon Jan. Nu haar leven voltooid werd, hebben wij gebeden dat God haar zal bekleden met het eeuwige leven.